

Winnen

mij.

Door wat jij zegt en schrijft de symbolen die jij gebruikt door jouw houding, kubaad ben ik.

Jij zegt mij steeds wat ik wel of niet mag en dit is voor jou nu de zoveelste keer dat ik mij in moet houden bezorgd ben ik nu kwaad en jij moet nu doen wat ik zeg anders dwing ik met geweld of dat jij doet wat ik wil. Wie zal zeggen of oorlogen zo beginnen?

Ik en so what?

Waarom is kwaad worden zo liefdevol voor mij een manier om te zeggen hee ik ben er ook nog?

Omdat ik veel ik in jouw maag en een bom kwaad is een gloeiende maag.

En deze bom kwaadheid is ook een manier om veel verandering te zommen en voor mij is het ook leuk.

Ik ben vaal en dol op early targets.

Ik mag dat zeggen en Zij niet zoover Zij lief helpen en de liefdevolle Goedheid zelf Zijn Zij. Overmatig jonge dieren en kinderen aan hun lot overlaten, ja waarom niet die redder zich zelf wel Zijn in ieder voor zich en toekien hoe de natuur werkt heb ik, hard lachen als iemand zich bezond heb ik als geen ander.

Want zo ben ik.

Lijden vind ik gemakkelijk, zien dat iemand een grote fout zal maken, niets zeggen en dan gerieten van dat warme gevoel in de maag, blij word ik daarvan vooral als het overmatig somber is.

Of jij veel van mij kunt verwachten nadat jij mij razend hebt gemaakt?

Dit hangt ervan af, veel zeggen dat jij slecht bent en ik gebed is nodig en zelfs dan.

Nee niets hoef jij te verwachten anders dan nooit meer praten.

Zover liefde los rugspieren ik zal doen over jou zeer liefdeloos en vol haat.

Voor mij is het vaak helemaal klaar en een donker toekomstbeeld ja dat is wel goed te verlichten met mijn twee roodgloeiende brandende ogen.