

Winnen

liefdeloos afgeven op hen die mij geen goed weerwoord kunnen geven doe ik graag.

Ik win graag en blijf graag winnen en dat gaat het snelst en het makkelijkst van zwakke tegenstanders zoals kinderen of mensen die net als kinderen de taal nog niet goed machtig zijn.

Vraag mij maar om uitleg over geld verdienen en sta verstueld hoe snel ik verbaal alle wegen behalve de mijne afsluit.

Even de verontuurte burger spelen met waar gaat het heen met de maatschappij aan iedereen wordt gedacht behalve aan mij en mijn xuur aangetroouwde miljonairs villa loohoe ik wil belastingverlaging uithangen en het gesprek is meteen in mijn straatje geland.

Wil dit zeggen dat ik graag serieus nadert over belastinggeld en andere zware politieke zaken, soms bevrogen als politicus of leipo.

Niet als loekhouder vroeg perrioen iemands villa opetend.

Dan speel ik liever spelletjes zoals bridge en kijk ik naar jonge gespierde mannen.

Wie zich illudieert maakt dat belastinggeld opgaat aan een handjevol vluchtelingen zal lekker gespannen sport kijken en gelukkig speelt oranje niet want liefdeloos zijn mensen handig uit te zetten bij deze wedstrijden.

Zin in winnen door kinderen voor te liegen heb ik ook regelmatig en liefdevol daarna uitleggen dat zij klein dom kind zal leren dat je eigen moeder tegen je liegt omdat mensen dat nou eenmaal doen in onze cultuur, doe ik met alle liefde.

Alles om kinderen lessen mee te geven waar zij wat aan hebben zoals vluchtelingen beschuldigen als zij je zin niet krijgt.

Voorsichtig liefdevol bepalen dat kinderen maar gewoon in een waan gelaten moeten worden daarvoor zal ik de moederlijke oorlogs drum voor drummen want ik bescherm met oorlog.