

Winnen, fel excuseren dringend go
strenge toon en zeer serieus uitleggen waarom
ik iets niet kan doen gaat mij makkelijk af.
Wie zal zeggen liefdeloos heb ik geen vaste
hand ik ben niet creatief ik vind dat erg ik
ben introvert en heb een uitbrander gehad
net als een trillend straatbordje uit de reclame
ben ik, o ontkie mij weest geradig...

juist, ik ja want ik heb er geen bin in.
Prutten zonder dat het linea recta het museum
in verdwijnt na een veiling what's the point?
Op zijn minst moet jij iemand kennen die de
invites van die kunstveiling flikkers kent.
nuoah ik blijf wel stom open.

Een hoge score halen in een telefoon spelletje
is leuker dan liefdevol meer energie ergens
in steken zoals een goeie pannenkoek bakken.
Psychologie bestuderen om anderen in te delen
in types samen met een bijbehorend excuus
voor als zij iets van mij willen doe ik ook.
Eul maar in of zeer net en ordelijk de stapels
oude post en troep, oude laptops lichter keurig
gepoetste witte deurtjes zit als er anders langs
komen.

Ook is veel te excuseren voor anderen door
dexe lange wiki lees thuis studie gok misschien
word ik wel psycholoog servies want meestal
excuseert iedereen in mijn omgeving zich jeuk.
En daar kom ik dan in the picture met een wiki
uitleg net zo makkelijk.

Wanneer staar zeg ik vaak dat het allemaal
in het niet valt bij een ander en gewoon doen
joh als jij daar gelukkig van wordt stelen of
hoerenlopen gewoon lekker doen joh.

Wat maakt mij dat nou uit liefdevol zal
ik een dief wel misser met n'in kijk nou wat ik
vind maar een hoerenloper tjia.

Of ik graag excuseer over en met beechte behan-
deling uit het verleden, ja xover mogelijk heb
ik xebe lotion handjes die na een keer bronden noest meer
pannekoeken bakken