

Winnen

hoe liefdevol ik kan zijn als ik wil zo liefdeloos kan ik zijn als ik niet wil.

Ook zelf bevrogen lullig doen door lang de rug toe te keren zal ik doen om mijn xir te krijgen.

Tegelijkertijd zal ik zeggen dat dit zeer kinderachtig is en doen als of ik mij zal gedragen als iemand in een Amerikaanse sitcom waar de volgende aflevering het xand eral weer over is,

ieder een nieuwe liefde en vrolijk lachend, pubiek. Dan als een mexicaan op het feest van de doden zal ik in woede over een verkeerd woord, een verkeerde foto of een suggestieve tekst.

Een lange adem heb ik hiervoor ook want trots ben ik niet te geloven trots en een deukje in het romijnse glimmende harnas zorgt voor het vriendelijk bedanken voor alles totdat mijn vader het harnas ruitgedekt heeft met een xakcentje want ik ben per slot van rekening ook een beetje zijn harnas.

Heb je haar weer denkt hij steevast elke keer als ik weer loop te raxen over een verkeerd woord Ik denk, nee ik weet dat hij mij al gegeven heeft of had ik dat ergens gelezen?

Iets over als het met hem niet lukt dan geef ik het op.

Wat xonde hè ja beaam ik graag op wat voor negatieve uitspraak dan ook en lief go bezorgde toon spreken terwijl ik denk ook ik zit echt hoog en droog en beneden is het je wil niet weten hoe droog.

Alle liefdeloze rugtoekeer scenario's hebben ik en de mensen om mij heen en dit is zo lang xamerhand het erige waar wij nog over spreken. Elkaar negatieve voorzetjes geven en een warm gevoel krijgen in ons maag van lange reeksen vernietigende uitspraken achter iemands rug in het geheim.

Wie zal zeggen of liefdeloos liegen heel eenvoudig is met allemaal dezelfde mensen? Ik want xover mogelijk zegt liefdeloos ja lief nee.