

Winnen

Alcohol verdooft zeer hardig, de stem die zegt zou zij dat nou wel doen denk eerst even na.

Denken moet zodra ik wakker word en ik wil eigenlijk helemaal niet hoeven nadenken het liefst wil ik in alles direct bevestigd worden. Opgewonden? Sex, honger? Eten, ontevreden over mijn uiterlijk? Nieuwe kleding.

En ga zo maar door.

Ook wil deze behoefte mijn buik niet met rust laten en flink knijpen als er iets moet.

Drankie doen is vaak het eerste wat moet of laat dit mij nou helder nadenken.

Wat zal een leuke avond nou leuker laten beginnen dan gin tonic of een glas liqueur met meteen een warm en gloeiend gevoel op de plaats die voor mij telt.

Mijn maagje, mijn buikje daar draait het om en o wee als door wat voor reden niets verschijnt om mijn roepende maagje te stillen. Slinderlijke reageren kan ik als er een appel verschijnt in plaats van mijn gebruikelijke datootje met spikkels.

Gelukkig is er altijd genoeg ruimte voor nog een glaarje of 5, 6, 7... na het eten voor de spijsvertering liefdevol willen en weten wil ik elke dag ja nu is het goed nu voel ik mij goed met een drankje hier en een drankje daar in stand houden tot ik ingerlopen ben. God behoeft dat mijn stem zegt niet goed bezig zij zij wat doe zij nou.

Of dit ook zonder reden opeens te horen is door de dag heen? Ja en vliegensvlug zeg ik dan ach zo erg is het niet alles gaat goed. Behalve vanavond dan lig je nuchter bijna in je kist.