

WINNEN. Dat willen wij allemaal dolgraag.

Bovenop eindigen en het grote overwinnaarsfeest vieren, met alle toeters en bellen het liefst ook zo dat wij helemaal niets zelf hoven te doen.

Wil dit gebeuren dan zal zeer ongemakkelijk het gevoel van er mist wat ons bekruipen.

Wij weten allemaal precies wat dat is.

Dat lege gevoel van eigenlijk verdienen ik dit niet, veel pijn en moeite heeft het mij niet gekost, het feest kost mij niets of doet mij niets.

Wat nu?

Voel ik nog iets anders dan leegte terwijl ik de winnaar ben?

Angst voel ik niet evenmin blijdschap ook al zegt iedereen hoe blij zij voor mij zijn en hoe zij mij benijden door mijn lapperheid, geen vork van het eer of ander merk ik.

Vanzelf vaar ik mijn koers door weer en wind, wind vol in de zeilen, ik sta erbij en kijk ernaar.

Is zo de rest van mijn dagen volmaken de bedoeling?

Bedoeling maken misschien met geld bepalen welke mensen wel een kans krijgen en welke mensen niet, geen idee, niemand vertelt mij iets, laat iemand zeggen of zij behoefte hebben om te praten met een winnaar die uit ellende niet weet wat hij moet doen.