

Lieve Lillian voor jou zal een moment komen waarop
jij zal zeggen. Mattheus is voor de mensen goed bezig
De mensen zoals Luren die elke dag zichzelf een delletje
drinken.

Wijntje? Doe maar twee flesjes elke dag.

Kinderen nu vaak laat die maar bij alcoholisten hun
heil zoeken.

Lin in veel drinken heb ik niet en wel in normaal
omgaan met mensen.

Zover zeer weinig liefdevolle bevroegen ervaringen
ik mij herinneren van gezellig drinken worden in
huid of laveloos in een stad.

Of liefdevol bezorgd nuchter een rol als verzorger
van stomdronken volwasseneren bestaat?

Nee, zeer grote angst weet dit op bij mij want ik heb
als klein kind tot dat ik het huid uit ging stomdronken
verzorgers om mij heen gehad.

Wil dit zeggen dat jij geen alcohol bezorgd zal
drinken als jij bedolten hebt om te gaan doen wat

Deus en Jezus willen?

Ja want jij zal zodra jij de hand hebt dit niet
verstoren door jouw hersens te beschadigen met
alcohol.

Dream on zeg jij nu en dat is jouw goed recht
ook omdat jij nog veel liefdeloos wil drinken om
te kijken of het dan verdwijnt.

Wat is er aan een leven zonder gezellig zitten en
losjes praten in de won na het werk?
met bier erbij.

Een leven losjes praten zonder bier.

Zover mensen die zeuren over niet kunnen ontspannen
zonder alcohol zullen zonder pardon zover moge-
lijk niet bij ons ontspannen met alcohol.

En maar in of kinderen blij zijn met ontspannen
nuchtere ouders.

Lillian ik bedoel het goed en ik zeg het goed
ontspannen nuchtere mensen dat is goed.

Lieve Lillian mijn vrouw met zoveel achter de
rug door verschrikkelijke knijpslagen ik ben
jouw Godgeschenk en liefdevol is mijn zin
om met jou lang en gelukkig ontspannen en nuchter
te leven er nog steeds ondankt jouw voor gek verklaren
van mij.