

U liegenwulge klederboel vrolijk de gedachten laten gaan die ik graag opschrijf.

Liefste allermooiste lekkerste pannenkoekenbakster met jouw lekkere hete pannenkoekjes jouw gedachten zijn veilig bij mij want wie jou lastig valt daarmee die krijgt Jexud en satan op zijn of haar dak.

Wil ik fel wettewerstaan jou weer in mijn armen vastgrijpen zodat jij mij om vergeving kan vragen?

Jaxeker en zonder pardon mag jij voor de verandering eens mijn wonderochone voeten masseren want ik schaam mij niet meer voor mijn schimmelnagel want deze is bijna weg na vijftien plus jaar verdwijnt deze.

De wonderen zijn de wereld nog niet uit mijn lieve intelligente bevrogen pannenkoekje. Lillian wat was zij gelaten liefdevol sei jij hee wat sta jij in mijn keuken pannenkoeken te bakken ik wist al dat jij het was in mijn droom vanochtend.

Vrolijk mislukte elke pannenkoek van mij en bezorgd beleef jij telkens weer die ehe uitbrander van jouw ex over een mislukte pannenkoek als jij pannenkoeken bakt. Ik heb een boekje van Sigmund Freud en wat zij heet is ptss.

Een heel kleurenpalet aan psychologische problemen zal jij bij elkaar zoeken voor anderen om alles terug te herleiden naar jouw ex die tegen je uitgeballen is om een gebroken pannenkoek.

Wil dit zeggen dat ik jouw ptss vandaag weggenomen heb met deze droom?

Nee, wel met deze brief, Lillian jij kunt weer veilig pannenkoeken bakken gewoon omdat ik dit nu zeg.

Of zij liefdevol bij mij pannenkoeken mag komen bakken, maar jawel maar jamaar tuurlijk mag jij dat mijn dappere heldin die voor zeer veel hete vuren heeft gestaan.

Zover mogelijk vraag jij aan Jexud of het goed is dan kan ik briefjes schrijven en lief wel je best doen.