

Wat lief ben jij en liefdevol denk jij veel na over de reden waarom ik niet gewoon werk zoals jouw vader altijd zegt.

Jedereen moet werken zoals ik mijn leven lang kei en keihard gewerkt heb in een dorp.

Vriendelijk heb ik altijd keihard gewerkt sinds mijn zeventiende.

Eerst achterop de vuilruiwagen na een dagje meelopen met een deur aan deur verkoper.

Werd je eigen manager stond er op dat adverteren tictje in de krant.

Overkoop twee voor de prijs van een en blijf daarna veel leverde dat niet op dus 6 uur aanwerkig om wijpjes te ontdoen van huisvuil werd het.

Schoonmaken overal en nergens en losse dagjes in de bouw leidde tot weer terug naar school, het grafisch lyceum en toen

IT.

Zeer lang achter de computer mensen helpen Thuis Klaar met muziek helpen partij en de halve bijlmer helpen, daarna nonna helpen weer op kantoor fulltime werken.

Tegelijk weer leren een echt vak.

Zonder pardon liefdevol heb ik altijd meerdere dingen tegelijk gedaan en hard gewerkt.

Of dit in het niet valt bij de eisen van meneer vakcentje met vroeg pensioen door o o al dat keiharde koffie ruipen.

Tuurlijk, want liefdeloos doet hij net alsof hij liefdevol iets voor hem onbekend niet snapt maar hij snapt wel boekhouden en de fijne vrouwelijke kneepjes van bridge.

Bridge is zeer subtiel zien vult liefdeloos zijn mond houdt als zij zegt zal ik jouw even pipen.

Een kampioen is hij daarin bevoegen veel van anderen in de smieren behalve zien wie hard werkt of ik daar bijpas? Hij zoende mij maar wat graag toen jij 40 werd