

Lilian wat leer jij lief en vroom Onze som lichte en bevroren worstel jij met godverdamme Jesus laat merken dat lief jij bestaat.

Maar ik geloof niet denk jij of man lief lullig zegt Jesus bezorgd dit klopt wel dat klopt niet jij hebt jouw lieve ja nee loveerde afspraak met Hem.

Tikje links is ja tikje rechts is nee huh hoe kan dit ik word gek net als hij.

Wie zal zeggen of ik Matthew maar wat verzin met mijn achtergrond lijk dan toch vink vink en vink, iedereen natuurlijk en ik zelf ook al jaren jarenlang durfde ik niets te zeggen over die keren dat ik voor de gein om te kijken of het waar is Jesus als jij bestaat kun jij mijn pijn weghalen vroeg en dat mijn pijn direct verdween. Langzaam maar kocht ik mijn King James Bijbel en las ik Matthew en bebloot ik wel ja ik probeer zo te leven.

En wat duurde het lang voor ik gewoon zei Jesus beantwoorde mij toen ik pijn had dat woude ik direct pijn = weg en daarom is het waar dus God ook.

Lilian ik neem niets van niemand aan en dit zorgt nu voor liefdevol schoonschrijvende satan want zij bestaat dus ook.

Dit neem ik dan maar aan en nu schrijf ik schon wat jij wil is dat liefdevol bevroren Jesus weg te halen is uit de maatschappij met de som wij zijn atheïst en daarmee basta.

Dit kan voor wetenschappers zo ver zij geen Jesus direct in hun leven nodig hebben want zij zorgen samen met studenten voor de som toekomst en Jesus en satan zitten daar al bovenop.

Jij somt geen wetenschap je bent alles vergeeten En jij hebt nergens weet van en satan speelt dan vernietigende spelletjes, net als bij mij. Of ik liefdevol nog ergens weet van heb? Nee ik wist niet dat het ik begonnen was en niemand spreekt met mij maar foutloos hand schrijven gaat aardig