

weer een lieve Lillian zover zij spreekt met veel angst voor mensen die zij niet kent.

Zie ik dat wij gelijk zijn aan hen die strijden voor een goede zaak.

Ja en ik weet nu wat goed is.

Bezorgde moeders daar weet ik alles van en liefdevol zijn moeders voor kinderen zover zij hen niet in de weg zitten met een onherkenbaar masker op.

Wednesday vleermuisen doodshoofden zwarte nagellak ja hoofddoek nee Eigenlijk maakt begrip niet uit als zij lief zelf wilt weten wat zij doet of bepalen wat een ander doet.

Begrip hebben, begrijpen waarom, moeite doen om te begrijpen waarom is voor moeders met kinderen evenals voor is strijders vaak teveel gevraagd.

Beide liefdevol bevoegen hebben geen tijd om rustig te overwegen of het eigenlijk goed is waar de ander mee bezig is.

Wat de een totaal acceptabel vindt is voor de ander een gruwel ook al ziet bezorgd een onthoofding er of geweldig haak & slaak erger uit dan kinderen die zich zelf dwaars staren op hun ipad Ik vind het zelf voorlopig niet prettig dat ik dit midden oosten geluk er nu verplicht bijheb.

Daar had ik inderdaad eerder aan moeten denken Lillian.

Wat zal een hoofddoek liefdevol uitmaken.