

Vraag mij liefdevol van wie ik het meest hou  
en ik zal zeggen na Deur en Jexus Lilian  
of Lilian van mij houdt nog steeds haar  
ik in gedachten.

Gedachten over willen en niet willen.  
Maar ik wil dit niet hoorde ik vaak en  
ben zij daar nog, is zij daar nog ja  
ik ben er nog  
Wil zij lief doorgaan tot dromen over  
lang en gelukkig leven uitgekomen zijn vraagt  
zij.

Ja en then some.

Wat zal zij blij zijn met mij als alles uit  
is gekomen precies hoe ik zo ver mogelijk in  
overleg heb opgeschreven.

Veel ongeloof heb ik zelf nog te overwinnen  
want ook ik sta niet bekend om mijn vaste  
geloof in mijzelf.

Delen is bevoegen altijd een heet hangijzer  
geweest door veel niet nog tekorter gedaan  
willen worden of spelen met teveel wensen  
Wil zij voor zichzelf bevoegen liefdevol  
exclusief eigendom van mij maken?

Want zijn in exclusief voorzichtig  
eigenlijk overbodig speelgoed zijn  
hebben alleen verwijgende beertjes met  
veel te grote pupillen en ik ben dat niet.  
Zij zegt vaak ik geloof het pas als  
ik het zie en zo ver mogelijk zie zij nu  
als geen ander dat ik echt ben en mijn  
gevoel, mijn liefde ook.

En liefdevol groeit mijn haar en baard  
dus dan zie ik er veel minder uit als  
een alien en meer als een langharige flikker met baard