

Heel onhandig zeg deze koning, ik heb zo eens gelezen en zover ik leer is hij heel anders dan zijn vader of opa. God zijn opa wat een lullige man zeg doe op vliegen en een kul als een propellor op zo'n oud vliegtuigje.

Zind nog maar eens zo'n vent die leert al neukend een stabiel clubje in elkaar metreldt met gelijk gestemde leipos. Leer verzoekend heeft hij zeer sjoemelend zijn gelukje verkwaamd maar gelukkig was daar lieve dochter rode wangetjes en plakkerig haar voor haar ogen en zij rilde de par uit.

Hoe kan het toch dat deze koning zo samengetreper door het leven wandelt?

Ook is zijn vrouw lief en aardig en somber voor een latijns verdomd weinig actie of handen ergens goed diep in duwend.

Freak eens flink de par uit zoals Gerrit Zalm achter de flipperkast met een lovend stuk dik rubber ergens in.

Jens wat denk ik allemaal hee zo niet netjes zeg wat zal zijn gedachte over dat clubje verzoekers tot en met welke verstaan bevolgen moet dat waarom? Of zal hij met moeders gewoon niet zo'n band hebben als zij met mr papellor, zonder schroom lovend zo lekker leip dat clubje in, het kan.

Het hoort gewoon bij koningen.

Doorloepig moet hij maar goed opletten op teksten vlogs en andere uitlaat klepjes met op het randje materiaal want als dit lekker warm wordt dan zal liefdevol het weer beurt zijn.

Hrijg ik journalistie Ally Mc Baal met de geukende clitoris zo als ingeving sjonje wat moet ik nouhou schrijven wanneer hoor ik weer eens wat van de vrolijke hoofdredacteur en mag ik weer even praten om advies?

Liefdevol zal hij wat zeggen over hoe zijn werk aan zijn biografie vastgelopen is op de eerste zin eigenlijk wilde ik een ghostwriter betalen maar ik had geen tijd om alben uit te leggen dus doe ik het zelf maar.

Even voeten, yep kurkdroog.

Hij wil vast weten wat ik schrijf en dan praten over verbeteringen, het kan altijd beter vindt hij en ald ruysje nooit genoeg weet hij zich een baar door andermands werk steelt goede stukjes en die plakt hij dan aan elkaar en dat wordt zijn biografie.

Waarschijnlijk verandert hij nooit in zo'n vlinder maar wordtie opgevrotten door een kraai.

Lie zal zeggen of ik misschien kan ghostwriten voor hem, ga ik zo achter hem zitten zoals in ghort en kan hij doen alsof hij potten bakt, kleit, whatever een pot nat.

Of samen uit eten ja!

Wat een idee ik zal subtiel hinten dat ik graag wil ghostwriten voor hem door te zeggen zal ik eens Jouw memoires die jij geschreven hebt op jouw duffe vakantielexen? Hij heeft een heel pak memoires liefdevol zelfs poëtisch

Erkelzeggende stukken zoals ik bedacht mij ersegg is het warm en voldaan kijkend naar de zondsondergang duik ik erin waar zal ik eindigen in welk bed... Ofzo, ik kan dat wel ghostwriten vooral voor deze hoofdredacteur met dit zorgeloze schrijver in rijk portugal.

Zorgeloos suf is het hier liefdevol wilde pariet zou mensen vrolijk zinnig werk laten doen. maar ik ben blij dat dit nu even niet hoeft stel je voor zeg.

Genoeg liefdevolle teksten over de internationale politiek ten veel journalisten hier houden zich niet bezig met locale zaken veel ergels aan het communiceren en geloven zelf dat zij nederland onttegen zijn door hun connecties, ook is zelfs het woord national al een vied woord aan het worden in iedergeval voor ons wel want wij geloven er heilig in dat wij de publieke opinie beïnvloeden, de game changers, daar horen wij bij, de community mensen, wij zijn lid van meerdere communities en dat vinden wij goed en als een community ons niet meer aandaakt dan zo hop naar een andere community waar op dat moment ietwie pietsie meer geldt is.

Teruggeven aan de community doen wij door onze tekst is wel genoeg toch.

Eigenlijk vinden wij community ook een vied woord want het heeft zo'n communistische smaak en socialistisch en socialisme werkt niet goed, pfah dat weet toch iedereen.

Wat is ook de zin van een gemeenschap zonder idealen anders dan snel en makkelijk zelf doen zonder menselijke interactie?

Idealen ha ha weer zo'n vied woord waar je geld wellust mee kunt verdoeren net als community.

Realistisch moet iedereen zijn niet loven het eigen kunnen willen mikken en vooral, vooral gehoorzamen aan de statistieken geloven wij hier bij deze krant, want veel is leuk geprobeerd maar tijd verspilling zoals het opnieuw vertalen van latijnde Heilige Tekst ingesteld door Karel De Grote, complete waste of time vinden wij volkkrant journalisten want wij denken dat God niet bestaat.

Wat voor goeds is daar nou uitgekomen zeg laat ons niet lachen.

Wat zal een westerse maatschappij nou zijn zonder weer veel hebe lieve vrouwen die braaf kookten en ook hun beven offerden in dienst van?

Nou zeg het eens een leger wirteliers? Barbaren?

Liefdevol bevolgen schrijfe ik wel gewoon een stukje over hoe kut het leven als moderne doelloze is.