

Liefdevolle journaliste jij zegt dat bezorgd er iets mis is wat jou  
omdat jij lang alleen bent, en dat klopt, er is iets goed mis en  
dat hebben veel mensen maar die beginnen gewoon een gerin  
en proberen niet reindeloos ally meaal na te doen.

Dat is echt heel raar.

Vriend, wat ben jij toch een grote **UU** zeg, jij, jij kijk  
naar jezelf jij, zit hier maar een beetje te denken dat hij met  
God en Jezus babbelt en zeer zonder pardon beweren dat jij  
graag Journalisten lieve hondjes en lieve paardjes zijn  
afzuigen zeer liefkozend warm en vrolijk en alles doorblinken.  
Sjonne en arrogant, a-r-r-o-g-a-n-t, niet te kort mee metje  
oek ik heb roebel gelezen en je zeer diepgaande IT kennis  
en je meubelmakers diploma en je audio engineering kennis  
waarom loop jij zo te reuren jij niet er had goed uit en toe  
is het allemaal een grote liefdeloze Goddamn wat is het  
toch verschrikkelijk, die joden.

Journaliste ja ik snap het ook niet.

Ik liefdevol probeer steeds gelukkig te worden met wat ik  
wil doen maar zover mogelijk moet ik een leven leiden waar  
een ander de hele tijd gebruik van mij maakt.

En dat is allemaal terug te voeren op een paar verzen in het  
oude testament weet ik nu jammer genoeg nadat ik bijna  
liefdeloos gek ben geworden toen God belooft. Alle mensen

Zullen weten hoe het niet moet.

Eerst dacht ik wie je wel ik ben gewoon echt waardeloos en  
God gaat mij nu doden om aan iedereen te laten zien deze  
Matthieu heeft alle en zorgt voor veel nuxie en drammen  
en bevolgen kijkt hij naar mooie vrouwen die hondjes en  
paardjes liefdevol afzuigen, dit moet stoppen.

Door nu lang te gehoorzamen weet ik dat "niet" iets is; een  
persoon, een vrouw die ook wat moet.

Snap je, hoe het niet moet dus nu leer ik allemaal viete  
trunkjes die joden ook doen zover als ik het flink verprts  
dan is dat ook hoe het niet moet.

Vriend jij bent niet goed bij je hoofd en jij hebt hulp so-  
dig, praat met iemand een psychiater ofzo.  
Door jou zal zeer waarschijnlijk heus wel iemand zijn die  
met jou magaat hoe dit nou komt.

Waarom ben jij niet meteen zelf gaan zeggen tegen je-  
zelf dit is niet echt ik fantaseer nu dat mijn pen steeds be-  
gint te schrijven offer satan wie ben jij? satan.

Journalist, liefdevol kun jij linken op [www.breaktradition.nl](http://www.breaktradition.nl)  
wat er gebeurd is.

En ik heb dat geprobeerd maar op een gegeven moment weten  
Israëliëse criminelen dat iemand zover mogelijk bewuist  
wordt van satan en die komen dan om je heen hangen  
en veel liefdeloos wachten op een goed moment om zeer  
overmatig zondig samen lieve tekeningetjes en gek drugs  
te gebruiken om Lovend te roven.

Als zij je zelf niet beroven.

Vriend, jij kan dit niet bewijzen dus daarom is het een  
waan.

Journaliste, liefdevol dacht mijn moeder ook dat ik in een  
waan zat omdat ik veel alleen zat te huilen en lang zelf-  
doding gedachten had en toen ik wist wtf WTF alles is  
Echt! Hoera! Jezus alleen maar lieve toen nam hij mij mee  
naar een baptisten gemeenschap lekker zingen ofter welkom  
in Gods Huis! En daar begon de voorganger te jubelen O  
Mijn God mensen uit Israel verhuizen hierheen omdat  
zij zien dat God hier spreekt, misschien krijgen wij wel  
Heilige Geest opeens omdat iemand hier misschien op zijn  
Zolderkamertje met God spreekt, hier in Amsterdam hoera!  
Journaliste, ik schreef toen huilend dat er links en rechts  
aanvallen gepland werden gereik over legers die madra-  
vernietiging <sup>willen</sup> plegen, fucking Grays zijn echt, moslims  
verkeerde rituelen, aan valuaan een hekel, aan joden een  
hekel, visioenen over de vernietiging van het leven op aarde  
Barrically God en Jezus en de doort en datan en Lucifer  
die allemaal begonnen te roepen hij hoort Ons Doe dit!  
En als liefdeloos met onbeveiligde telefoon maandenlang  
op uchan bezorgd oorlog in syrie volgen geen diensten over  
matig alert maakt dan, dan, wie zijn dan al die rare sukkel  
die op zaterdag achter mij aankloppen als God en Jezus datan  
geëerd hebben met tekst over geweld?  
Zaterdag in deen mission impossible allemaal oortje in, maaga  
misschien wil ik dat gewoon graag dat een hele zwerm sukkel  
achter mij aankloppelt zodat ik niet normaal boodschappen  
kan doen.

Vriend, achtervolgingswaan, nog iets, kijk staat hier op inter-  
net en paranoïde, agressieve teksten over liefdevol oorlog en  
dooie zonde datan mensen, allemaal vinkjes en daarom hoop ik  
waarschijnlijk dat zij doordraait en iemand aanvalt, en  
gewoon een lul ben zij en een, eindelijk een veilige  
westerde som God, niet zo'n enge arabische kopdruiper  
Journaliste, liefdevol zegt een lijstje vinkjes niet waarom  
ik in verschillende handschriften schrijf en waarom ik liefde-  
vol rustig leef en levologen de hele tijd waarheid over mijn  
leven schrijf en zij zal versted staan hoe hard mijn Denis  
wordt zo hard werd hij alleen als ik naar Bedf! ility kee  
en nu ik liefdevol lid en precies doe wat Jezus zegt, altijd!  
kenoerhard, en dat lieve journaliste, is voor mij bewijs!  
Ook weet ik nu waarom sommige mensen meteen een hekel aan  
mij hebben en geen moment heb ik meer dezelfde agressie  
gevoeld zoals vroeger of behoefte aan drank gehad.

Journaliste, wie is nou liefdevol kwaad als diegene zegt  
waarom is verenigen van wereld religies niet simpel? gewoon  
katsa goede zaken uit alle Heilige Tekst in een Nieuw Boek.

Vriend, iedereen.

Journaliste, hmmm maar waarom? zeg mij waarom?

Vriend, als er iets een waan is dan is dat het wel, dat verschil-  
lende gelovigen in een ander systeem dan Atheïsme vreedzaam