

Hij zegt altijd van die dingen, waar haalt hij het vandaan?
Vast uit al die zware kost die hij altijd leest van die management boeken.
Een goed management boek, dat moet ik ook hebben.
Ik zal veel over dit soort zaken moeten lezen waarschijnlijk voor mijn baan.

O wat ben ik toch blij dat ik, ik een baan heb.

Wie zoekt zal vinden en ik hoefde geeneens te zoeken.

Of was het nou geeneens niet? Een van dale moet ik ook. Staat er vast in.

Hee dame waar gaan wij heen weer hiem?

Nee nee ik zal er zeer professioneel uit moeten zien wij gaan naar Lara.

Lara? Deze lui verkopen Chinese kinderbloed kleding zonder pardon.

Goed plan surje wat weet deert ons niet want hun leiders laten dit toe en een volk krijgt de leiders die het verdient.

In dit geval wint Lara off we go.

Heerlijk dat engels.

Lo even tussendoor een engelse uitdrukking het klinkt zeer alrof het natuurlijk komt.

Had been klinkt ook zo.

Hoe gebruik je dit? Alle mensen wat een boel zorgen komt erbij bij zo'n nieuwe baan.

Wat had jij in gedachte surje? Alben zwart? Heb je schoenen?

Wie kleding koopt begint bij een goed paar schoenen.

Nog niet. Ik dacht eerst oor belken.

Oor belken? Ben jij nou helemaal betoeterd?!

Die komen pas aan het eind als jij helemaal suffgeshoft bent en jij je benen niet meer kunt bewegen van al dat kleding uit aan uit aan.

Ok ok dan zorg ik eerst voor een paar pumps. zwart. hoog.

Waarom nou weer pumps? Een vrouw op pumps op haar toer schreeuw verkies mij niet uit het oog want ik kan elk moment zorgen voor een valpartij.

Hage hak is goed.

Geen tierelantijntjes want alleen skabouter's genieten daarvan en zij zijn al druk met met sikels versamelen.

Vreemd.

Ook deze schoenen met dichte hak. Later niet zeer luchtdicht komt dit over en zeer hoog.

En jij begint met aan jouw klim op the corporate ladder.

Geweldig. Nog zo een die moet ik ontkouder.

Dan sta ik alvast een breedje boven alle anderen.

Nou, kleding danmaar?

Yes!

Ik ga gewoon de hele tijd op allen yes zeggen. Yes is engels, positief en modern.

Dit is waarom mij mij hebben aangenomen.

Ik zie jou wel in een rok met daarboven een bloerje runt zo een klein beetje openstraat.

Een streepje wellicht, misschien iets dunn eronder.

En dan als jij je bloerje openzet. dan kyk jij mij aan en dan zeg jij

Jaa zo kan het wel he? Net niet ordinair.

De mauwtjes opgerold, kan ook.

Maar in een koud is lovenas is achterhoofd en een bic pen achter je oor.

Ja! Dit is onmisbaar advies.

Zal ik alvast wat bic pennen halen?

Waarom beginnen wij niet met je rok, wat vind je van deze?

Voor een man lijkt welke rok hetzelfde. Als iets wat gewoon in de winkel.

Wij vrouwen feliciteren deze eigenschap als er een snelle aankoop ge-
dian moet worden.

Op andere momenten betekent het perfecte kledingstuk een goed of
slecht humeur de rest van de maand.

Dit roek ik wel uit. Groet.

Hij kan dit even vasthouden wil je?

Handig dat jij meebent, lovend advies, zeer veel know how en wat precisie

Geen probleem zeurje voor jou heb ik dit over.

Wij zijn altijd heel close geweest en kennen elkaars ins en outs als
geen ander.

Deze zijn vriendin daar kan ik het heel goed mee vinden.

Zij zegt altijd beter een verre vriendin dan het zeurje van.

So lief, wat een schat.

Wij verzinnen samen altijd dingen die broer moet doen zoals

overmatig zulke offers leverd aanrijzen.

Voor hem is doorzoeken van kledingsrekken vast met zoets als
financiële markten in de gaten houden.

Waarom kijkt hij zo verlekend naar mij?

Of zie ik dit nou verkeerd, o mijn god, wat denk ik nou?

Hij len kleding, aan het bekijken.

Lieverd is het en zo zorgzaam.

Even passen dit rokje ga je mee of wacht je even hier?

Ja ik ga wel even mee, om je te beschermen.

Lief.

Maar zover is dit nodig voor een parkamer?

Welk gevaar anders dan een krap rokje dreigt daar?

Voor mij is bescherming zeer onhandig.

Kennen en vliegen zal ik in mijn nieuwe kleding in mijn nieuwe
baan.

Hij zoekt veel zwart hè zeurje?

Zwart zegt niet lewend.

Huh?

Ja, zwart is de kleur van de dood van het niets van het oogjes
dicht en onauwettjes toe.

Ook is zwart een manier om te zeggen zeer serieus ben ik.

En jij bent een schattige drol zeurje.

Dus op x'n mist iets bruin.

Noemt hij mij drol?

Wel een schattige, nou dan is het goed ik dacht even...

Ja nou je het zegt bruin is wel misschien echt mijn kleur

Zal ik helemaal in het bruin?

Nee dat is misschien teveel van het goede zo op de eerste dag

wat als ik nou begin met een klein beetje bruin, echt een mini beetje
misschien een bruine bic pen achter mijn oor.

En dan zeer langzaam aan iets meer bruin.

Helemaal bruin alles hop in een keer.

Ga je nog passen? Trek uit die broek of moet ik hem uittrekken?

His je wel, ik zag het toch goed.