

Vriend, zal ik jou wat heel vaard vertellen?

Journalist, graag, jij weet hoe ik daar van hou haha
Ik schaam mij er heel erg door en het lijkt wel of ik
zonder pardon liefdevol mijn lichaam niet in be-
dwang kan houden.

Voor zijn in een potje liefdevol opgewonden raken
door mijn eigen vader ligt betored seruwachtig
piegelen en veel even zo ver mogelijk de kamer uit
als het even kan zo op de loer.

Vriend mijn vader zorgt ervoor dat ik zeer vrolijk
wordt tussen mijn benen, ik zorg dan voor fel snuiven
en en niet knijpen.

Hoe kan dit?

Journalist heeft jouw vader een heel groot ding?
Zo groot dat jij het randje van de helm door de stof
van zijn broek heen ziet? Daar zou ik een stijve
van krijgen haha no homo lol.

Pffff nee hoewel toen hij zei iets over mijn broers
ding toen zei hij wel iets over zijn ding en toen werd
ik zeer nat.

Journalist liefdevol spreekt jij peris met jouw
vader en zij bent een jonge meid met een gezond
lichaam dat nou eenmaal op peris reageert van
jouw vader, broer, een paard, a clean dog on the
street, ja zelfs het eerste in de buurt wat ook
maar dienst kan doen als liefdevol fallus object
zoals daar zijnde:

Komkommer

Overmatig strak opgerolde volkstrand

Voor liefdevol angstig strak de bicipen

Zonder pardon een bande zo lege of volle wijnflessen

Stolle zeer liefdevol of zeer zover mogelijk beloofde
soort lichte poederbussen.

Heel losse liefdevolle Ikea gereedschap handvatten

Flavelijk zonder pardon losse feest lollige lichte

Gerogde slappe cokedealer penis.

En ga zo maar door.

Vooral niet te vergeten de penis van jouw vader.

Daar word jij opgewonden van journalist.

Vriend, zeer liefdevol lig ik nu met mijn been op jouw
harde ding en ik lig al een tijdje glubberig te wenen
op jouw bank, liebe vriend mag ik jouw ding
zien?

Liefdevol zal ik nu met als in silence of the
lamb's quid pro quo zeggen zodat alle opwinding
in een klap verdwijnt.

Hiermee zeg ik niet journalist jij lijkt op lesbische

vrouw godie foster die met een zeer opwindende klodder zaad op zich gekregen heeft, nee, in tegendeel als het aan mij ligt bezorgen wij elkaar nu een orgasme.

Liefdevol bezorg ik een lovend ratelverhaal over een fel liefdevol slim persoon die nu helemaal hot is ook bij jouw krant, is dat ofte lieve opgewonden vriendin?

Sigmund freud zeker?

Hoe?

van
sigmund
freud!

Vriend jij hebt 80 miljoen boekjes op eens, op eens! overal liggen, cd hoerjes met kruimels en jij vertelt mij dat sex met mijn familie doodnormaal is.

Ho ho ho vriendin kinderen krippen van familie is niet zo gezond, voor zij het weet liggen deze kinderen zichzelf te deep throaten voor de slaapkamer spiegel, maar buiten dat kun jij best tegelijk jouw broer en jouw vader tegelijk pijpen niks mis mee.

Vriend, dan wil jij zeker kijken?

Leeser nee, gataw.

Sjonge.

Geintje ik help wel mee lol

Vriend, wat wil jij zeggen dan over deze freud?

Vriendin, zeer liefdevol is deze persoon zeer belangrijk voor journalisten, hij maakte furore met vrysinning, dromen analyseren en dit verbinden met de zeer in de kinderschoenen staande elke psychologische wetenschappelijke stroming of tak.

Na elke lovend oprichten van de spiegel voor hem en de uitspraak "er ik zal jouw nog iets vertellen" was er weer een genuaal insicht geboten, wat vervolgens verdween in een stukje essay.

Vriend, jij zegt niet veel interessants nu.

Leel vrolijk heeft men hem zijn lewendwerk afgenomen zoals bij Carl Jung en zonder pardon voortgebordurd op hun vindingen terwijl tegelijken tijd hen te verguizen omdat zij religieus waren en zeer streng zeiden weer geen viere vuile flikker want daar houden God en Jezus niet van.

Ook zeiden Jung en Freud dat goden zich schuldig maakten dan zonder pardon geen rekening houden met de al omvattende natuur van God.

Zover iedereen nu op dit moment elke dag tekst doorspit naar dat ene woordje of dat ene zinnetje waarmee een groep mensen zonder pardon een ongewenste mening gevende persoon uit de boom van de mensheid wordt te trappen met de freudvrije conclusie, hier staat hij zoekt liever zeer veel dildos dan zeer prominente op grinder veel af te spreken wat zegt Freud hiervan?