

Zien is geloven is er ook zo een.  
Geloof jij dat er hier in de yskand staat er een extra kratje  
in de schuur?  
Je kunt er de klok op gelijkzettern elke zaterdag ochtend  
hoor ik het grind krakelen van het zware rubber van de wiel  
en.  
Dan het hard en zenuw achtig aantrekken van de handrem.  
Klik, wham.  
Ringel ringel, frutrel, kras kras kras, klik.  
Schat! Schaaahaat!  
Ik ben de secongdroogde tomaten vergeten!  
En dan hoor ik het geklingel van het kratje wat naar het schuurtje  
gebracht wordt.  
Voorzichtig hoor ik dan pfff plop kling aaahh.  
Floren is geloven kan je dat ook zeggen?  
Wie vertelt mij dit soort dingen hoe weten mensen dit soort uit  
spraken?  
De betekenis van oude gezegdes.  
De kort gaat voor de baat uit.  
Ook zo iets waar ken ik dat ook alweer van?  
Mijn taalgevoel laat mij weer eens in de steek. writers block.  
Nee thinkers block.  
Nee dat is echt dom.  
Dat moet ik echt niet zeggen op mijn werk.  
Wat heb ik eigenlijk allemaal nodig voor donderdag?  
Floren.  
Holy shit! Ik moet nu naar de stad! Het is drie uur en ik  
lig hier met mijzelf te spelen.  
Ik heb als de blitrem nieuwe kleren nodig voor mijn eerste dag.  
Heel zorgelijk is nu een voorzichtig aantrekken ook nodig.  
Liege wel wat nou writers block.  
Liefdevol blijf ik zoieso dit is mijn aard.  
Wel aardig.  
Liege hoe de ere sein ontstaat uit de andere en steel dan opnieuw  
Mijn docent sprak constant over stelen nu wij het er toch over  
hebben.  
Alle schrijvers waren ordinaire dieven en hij ging maar door en  
door over wie wat waar gestolen had en zeet uitgebreide achter-  
grond informatie over een woord.  
Geloof je dat?  
Een woord. Een hele les lang.  
Wieven.  
Wie gaat er nou een hele les aan "wieven" besteden? Hij dus.  
God ben ik blij dat ik niet meer naar dat gekke over stelen hoeft te  
kuisleren.  
Wie kan mij naar de stad brengen even zien heel aardig zou een  
auto nu zijn.  
Ik app hem wel even hij doet toch nooit wat en ik ook niet.  
niet met hem.  
Dus dat komt goed uit ha ha.  
Wat 'n bitch ben ik ook.  
Heel zinrijk zijn de gesprekken ook niet en dat helpt ook.  
Denken doe ik wel voor het kledingrek in de Lora.  
Denken doe ik wel voor het kledingrek in de Lora. zoals steeds bij het



stoplicht in het dashboardkastje wild zoeken naar iets.  
De vorige keer was het een geurkerstboomje.  
Daarvoor net die laatste werter's echte.

Of ik die wil?  
Lien door zijn jongens manieren heen dat hij op mij oefende met schattig doen vond ik aardoelijk.  
Maar mijn hoofd staat meer naar zeer liefdevol of langzaam het hof gemaakt te worden.

Dit is voor zichzelf sprekend.  
Wie o wie kan er vrouwen mee?

Ik zal veel advies nodig hebben van een professioneel uitziend iemand  
misschien mijn halfbroer?

Ja ik bel hem gewoon, hij werkt in een financiële omgeving, hij heeft vast oog voor wat wel kan en wat niet.

Hij ziet zoveel financiële top vrouwen dat zegt hij altijd  
Wij ontmoeten elkaar daar wel.

Ah daar is de chauffeur, heb ik alles? geld, sleutels, hoffelijke muts.  
Hee journalistje!

Gefeliciteerd met je nieuwe baan!

Dankje, ja veel geluk gehad en eigenlijk hoefde ik niets te doen.  
Zo naar binnen gevold.

Veel offers zijn nodig zij hoorde van mijn sollicitatie omhoog gegaan.  
Wist ik veel, ik floopte er maar wat uit om stoer te doen.

Maakt het wat uit dan? Hij loopt ook de hele tijd zichzelf de lucht in te prijzen over zijn werk.

Nu is het mijn beurt.

Wat is het plan journalistje? Stad? kleren voor je nieuwe stageplek  
Leke?

Wat jij wil lieverd, ja voor de verandering wil ik maar de Sara  
Ik zoek nog even een nieuwe look Nieuwe baan, nieuwe look.

Ok ik ga toch die kaart op.

Voor mij is het om het even.

Mooi, zet je mij even af met na de bocht? Zet hem even half op de weg dan kan ik wat makkelijker uitstappen.

So gezegd zo gezoops dat ging maar net goed.

Ik zet je even wat verderop of zo half op de weg met na de bocht  
mag ook niet geloof ik.

Waarom doet hij zo moeilijk? zongje.

Nu moet ik dat hele eind naar de Sara lopen o wacht daar is hij  
al hee hee

moet ik even het raampje open draaien? wacht.

Oh nu gaat hij over mijn benen heen het raampje open draaien met  
even zeggen.

Nee dat hoeft niet.

Hij ziet mij al stap hier wel uit, hardstikke bedankt jij bent  
een topper!

Woorden schieten te kort, ik ben je eeuwig dankbaar.

Ik schrijf een stuk over je belofde. (maar mijn god raak mij niet aan!  
Ok!

Hallo halfbroer overtuig jezelf dat jij mij kunt aankleden met  
een financieel oog voor topvrouwen.

Laai halfzus journalistje in spé, zorg eerst maar voor geld  
pauper!

Wie zich ziek waant in stuk over zichzelf fiere kleding zal  
een zover bittere strijd voeren tegen een jurke en een dasje