

Wie is er in de WC?

Hoi, ik ben het 6, zie jij een zover losse zover mogelijk franse
opbergdoos bij jou liggen? Ik kan hem nergens vinden.

Wat is dat?

Lo'n rond doosje met een spiegelkje in het klepje.

Ja dat ligt hier, ik stal het zo meememen.

Pffew, gelukkig, pak van m'n hart, wat ben ik blij. Jij mag wel een
beetje als je wil maar niet opmaken hoor.

Oh!

Wat vreemd, gierig om een beetje make up.

Gaat zeker toch niet. Zo lekker met dat hele gefoodblog CEO-en.

Wat zit er voor vage make up in, een heel klein mini envelopje
met een pony sap, zit zeker haar maandloon in.

Dit lijkt wel coke, even ruiken, woops, zoveel coke in de plee.
gewallen is zeer onhandig van mij

Ik zal een boel geld kwijt zijn als ik dit moet terugbetalen.

Voorlopig weet zij nog niets, ik zal net doen of mijn neus
bloedt.

Dat is het! ik neem een prop w.c. papier hou het tegen mijn neus en
zeg heel hard wat is dit voor troep, mijn neus stopt niet met
bloeden zit er glas door heen ofzo?

Zover geen bloed de zien in.

Wacht even kijken in dit vuilnis emmertje, yes! oek dome is goed
doordrentet, even checken in de spiegel ja! gatver stinkt wel zeg.

Oh, ik zal zeggen dat ik meteen weg moet.

Houd 6, je doosje, ik weet niet wat jij mij gegeven hebt maar
mijn neus stopt niet met bloeden. nie, ik ga.

Pfff wat een lucht douche jij niet ofzo?

Wat is er gebeurd? Zag jij de zonder pardon lekkere coke
en heb je driekwart weggegraven?

Zover zeer losse coke. mijn vriendinnen is stoeken naar
goede cocaine en overmatig leuke bezigheid want zeer
veel dealers geven coke voor lichamelijke bevestiging
Zover de dealer penis bijna nooit werkt.

En dit zorgt voor een hoge beloning voor weinig moeite
Ik zou gek zijn als ik dat niet deed zeggen zij zeer stoer
tegen elkaar.

Ehm, wat rei je nou? ik was toen ergens anders met mijn
gedachte, ja zoveel opgemaakt jij krijgt het terug van mij
beloofd.

Veel zin is verloren nu mijn neus bloedt, ik moet morgen
beginnen in mijn nieuwe baan en zo begint het lekker.

Oh dan bellen wij later journalist, zie je later.

Yes, life lieverd.

Dankjewel hie!

Ja jij ook hie! Doeg!

Zo, gatverdamme.

Wel best mee.

Creativiteit genoeg en geen klus is mij te goor.

Waar is een winkel nu nog open voor de spullen die ik nog
nodig heb?

Zeer zonnig zijn de zover mogelijk stations uitgerust met
winkels voor onhandig kantoor personeel dat uit principe

eigen kantoor benodigd kleden wenst te gebruiken omdat ook een
lic pen naar hun unieke hand gaat staan.
Ook veel wollig geschreven Tekst verkoopt men daar en dit
leest men in de trein om Kin in medetreinreizigers vaak
te betredigen te onderdrukken.

Haha, zo hee wat denk ik nou weer dit is zo schandelijk.
Wat is dat toch steeds, van die vlagen helderheid.

Zo niet ik gewoon.

Wat als ik nou voor morgen veel verloren vrouw speel
dan gedraag ik mij als loser en dan werk ik mij lang-
zaam uit dat beeld van een vrouw die steeds faalt?

Ik zal wel falen als ik dat probeer want sommige mens-
en zijn gewoon geboren om te...

Zijn geboren, ja ik ben gewoon geboren dus falen kan
niet.

Wollige Tekst.

Door zeer lovende losse Tekst over alles behalve ernst
Londer-excuus in zo'n Ako boek perfect om gedachten over
zeer overdadig Londer-pardon de Liefdevolle voor
jou zittende man op het trein-toilet te zuigen, mee af te
wikkelen.

Uiteer zo'n gedachte Londer-schroom.

Leker de spanning voor morgen.

Ako

Zoek ik vaker Leervoer, Aan Ako wel tot mijn favoriete
winkels rekenen.

Wie weet ligt daar straks wel mijn oeuvre te koop.

Als deze losse feestelijke opkomende gedachten over de dingen
van wildvreemde zuigen maar verdwijnen, want zo komt
er van schrijven niets terecht.

Even zien boekjes van heel zonnige televisie persoonlijk-
heden zoals Linda de mol, had zij niet een voor liefde
voor Londer-pardon. Heer warm kin in Liefdevol meerdere
marrekaanse gongers tegelijk te betredigen onder toe-
ziend oog van haar broer en vader?

En deden zij mee?

Ook voor Kin in vrouwen nadoen kun jij geloof ik bij
de familie de mol terecht.

Wat ligt er nog meer voor interwants? Een boek over filo-
sofie, met in de titel "uitgelegd in 10 minuten" alles over de
grote denkers ooit.

In tien minuten.

Zodat zij nog wat meer tijd overhoudt.

Dat gefilosofeer ook, zo tijdovend en wat heb jij er eigenlijk
aan?

Tien minuten dat is ruimschoots genoeg.

Voor Plato én Aristoteles.

Echt die namen ook.

Of zal ik dat boek over de grote NEDERLANDSE crimineel
Judas Holleeder kopen, deze man moet geëerd worden als volksheld