

Ik heb zo'n zin om aan de slag te gaan.

Leuke werk, leuke mensen en veel vrienden met ook allemaal heel leuk werk.

Wat is dat toch fijn, iedereen vertelt mij altijd enthousiast over leuke klussen en lang werken in leuke koffietentjes.

Ga ik ook doen, mijn mega interessante stukjes schrijven in koffietentjes samen met andere leuke mensen.

Heel inspirerend alleen al daarover brainstormen.

Wel heb ik dan een nieuwe koffietentjes outfit nodig.

Voor een outfit onderzoek sessie weet ik nu al wie ik daarvoor vraag.

Zin om te kleben met vriendin 7 heb ik nu.

Voor elk vriendin heb ik een nummer want zeer veel namen onthouden, doe jij het? Ik niet.

Lekker makkelijk.

Trouwens zij is mijn hele speciale bijzondere exotische vriendin uit India.

Je weet wel met zo'n stip op haar voorhoofd, zij heeft een hele ingewikkelde naam dus om haar naam niet steeds verkeerd te zeggen is zo'n nummer ook handig.

Beleefd van mij, best wel.

Etiketten, zeer belangrijk.

Wat zal ik voorstellen? Ik zal vragen of zij met mij wil eten op de voor Indiase begrippen zeer luxe lopend buffet salsa kitchen.

Zij heeft vast net als ik zo'n trek in sibeye dampende voor je neus op een spier.

Het water loopt mij al in de mond, ik ga haar meteen bellen.

Haal 7, hoe is het hey luister eens even, zal ik jou ophalen om met mij lekker te gaan eten bij salsa kitchen?

Elk uur.

Dit is een Braziliaans restaurant met zeer luxe lopend buffet echt wat voor jou.

Voor veel mensen is een lopend buffet een traktatie en veel mensen lopen graag met grote bergen eten een stukje.

Gewoon een stukje lopen met een berg eten.

Lijkt je dat wat 7?

O jij bent nog aan het werk aan die leuke klus voor die hele leuke groep fantastische mensen.

Ik zal aan je denken ok? recht.

Ok zullen wij meteen in een koffietentje brennenkort, leuk, goed plan.

Ok lief. Nou lieverd tot snel.

Pffff, sjonge, loop ik hier de derde wereld eten aan te bieden zegt ze dat ze moet werken.

Ondankbaar, niet te geloven.

En dat verhuist maar allemaal hierheen voor gratis geld.

Wetste wat ik bel gewoon mijn vader, hij praat graag over hoe zijn hardverdiende belastingcenten opgaan aan buitenlandse uit-rueter?

Niet mijn vrienden nummer 7 hoor!

Zij werkt gewoon.

Dap, neem jij mij mee uit eten? jouw woordvoerder, jouw prinsesje

Ja?

Lie ik jou in de salsa kitchen, ik begin vast, ik heb zo'n honger, ik heb weinig geld jij betaalt oke?

Ik, ik...

Tot no.

Jij is zo lief.

Wie betaalt is lief. Wiet je, ik bedenk gewoon mijn eigen gezegdes

Eenmaal gezegd is, dus, ... gezegd dus.

Dit belooft zoveel goeds voor deze hoog aangeschreven krant.

Mijn werkgever gaat zo trots op mij zijn.

Kun je gezegdes patenteren? Vast wel o ja dat is copyright.

Wow, ik ga helemaal financieel denken.

Wie weet als ik heel vaak met broer afspreek...

Nu eerst pap.

Ziet er al lekker uit van de buitenkant, die kleuren zijn zo mooi hè? heel groen en dan op eens geel en dan zeer donker blauw.

Past zo verschrikkelijk goed bij elkaar, wie bedenkt zo iets?

Vast een heel interessant iemand.

Zo'n Braziliaanse man op van die slippers, maar dan in pak.

Of deze Braziliaanse kleuren mooi nou en of!

Pap wil altijd bij het raam zitten zodat hij naar buiten kan kijken

woorden verspillen is zonde zegt hij.

Elke keer als wij samen ergens tijd samen hebben.

Ik snap niet goed waarom hij niet lekker vrijuit spreekt over vanalles en nog wat zoals tham en ik.

Nou ja gelukkig heb ik nooit woorden gezegd om zeer veel basen te vertellen.

Voor twee personen alstublieft.

Ook bij het raam als het kan, wat?, ja toevallig met mijn vader.

Hoe? Hoe weet hij dat nou weer?

Ik denk voodoo, dat kunnen zij allemaal daar in de jungle.

Dit is toch wel zeer leuk dat zij hun speciale gave voor mij gebruiken, echt een soort kleine beloning uit het niets.

Pap, hier zit ik PAAAP HIER!

Wet je wat ik doe even van die kurjer in de lucht Ik heb nu werk

Llooi journalist!

Da, lieverd!

Meid, geef mij even normaal een knuffel

Wat zit er in je haar? Het kleeft aan elkaar. Kaugum zeker.

Uhhh.. wacht, even naar de w.c. zo terug.

Ok zal ik vast bestellen, jij ook bier?

Nee, ik wil witte wijn.

Snel w.c.

Pfff slordig. Gelukkig is het maar een klein bestje, gezien de enorme hoeveelheid van vanmiddag.

Daar ben ik weer, ga iets te gulzig van die dikke noedels gepeten bij wagamama's vanmiddag ken je dat?

O ja dat ken ik wel. Heel verwarrend wel, ik ga daar wel eens met je moeder eten, dan bestel ik wat en dan ziet diegene die naast mij zit er veel lekkerder uit dan wat ik heb.

Ik bedoel wat diegene eet, wat die dan op z'n bord heeft.

Heb jij je broer nog gesproken? Hij zou met mij meegaan naar de