

Liefdevol zoek ik redenen om hem te verlaten.

Gewoon samen zitten en werken. nou stop, Lovend schrijven over varanles en nog wat, lekker iedereen uitschelden voor pot en viete vuile flikker.

Ook zonder zeer veel gezeur over niet genoeg aandacht in het vast met commandant want zin heeft hij altijd, altijd en zin in leuk ruzie maken, nou dat wordt nog wat.

Wie zal zeggen of het er ooit van komt?

Liefdevol komt het wanneer zijn lover leren aanspreken en zo ver mogelijk mijn hoofd liefdevol aait en liefste kijk mij dan zegt.

Lorg ik voor zin nu?

Heel vrochtig voelt mijn vagina nu en zonder parden krijg ik nog meer zin in mijn boeltje te pakken en te zeggen commandant ik ben van jou. hier is je luv. Bleekt is deze relatie waar ik nu in zit, zonder parden. alle lange periodes gewoon maar zitten en tijd voorbij laten gaan.

Liefdeloos zorgt hij voor zichzelf en laat mij voor wie ik ben, een vrouw die niets wil, kan, of nodig heeft. Clut maar in hoe dit komt, vrouwelijk voelt dit aan. zeg. Iemand zo links laten liggen en zo ver mogelijk zorgen dat een mens zich nietig voelt.

Wil hij geen blij gelukkige vrouw of zelfs manner om zich heen?

Als hij nou opeens zou zeggen weet je lief ik ben homo ik heb zeer lang gelogen en ik heb zo sterk de drang om alleen maar manner liefdevol te becredigen, lief het spijt mij, dan zou ik het nog steeds niet snappen, en hem dan geradeloos in elkaar stompen.

wat denkt hij nou, die flikker.

Haha, lief zin in vechten komt meteen op als een stukke. vent liefdevol wilt u dat ik u becredig met mijn mond zegt tegen een andere vent, vast iets biologisch.

Wat een gedachten allemaal zeg, wel zonder parden Lovend een goed stukje om vaak te publiceren, dat zeggen dat vrouwen zin krijgen om te vechten als manner in de omgeving elkaar oraal becredigen.

Wil ook maar in Lovend of het omgekeerde waar is of commandant Goddamned space aliens roept als een groep potten them sex weigert en Europa vernietigt. Wat liefdevol dan in zeer korte tijd veel liefdevolle zwangere potten oplevert en wel heel vrolijk zal commandant doorgaan met vernietigen want weet je Fuck Potten en Fuck the Police!

Liefdevol is zijn lul zonder parden zeer handig om tv's mee te beïnvloeden omdat hij als kind ouwe tv's uit elkaar haalde en met viete handjes zich afstrot.

Liefdevol zorgt dit nu voor Lovend zin in zo ver mogelijk inermadia lullige tv programma's, wat een leipo.



Lien om liefdevol van hem te zitten heb ik nu, liefkozend ook eens het gevoel mijn sterfte man te hebben die zeer vastberaden schrijft en zonder pardon de wereld eraan herinnert dat bevologen. Alles in onze maatschappij is begonnen met De Pen, eigenlijk eerst een ganzer weer, heilige Tekst en toen zo Tsjak zo die veer in iemands reet, dooie viete vuile godde flikker of zo.

Liefdevol schrijf ik zelf niet meer sinds mijn studietijd en zo zorgt schrijver op mijn laptop voor tekst waar door ik mij net zo'n zeemeermin voel. misschien komt dit door het lettertype of door cliff richard zeurend peppe wijntje nu.

Heel af en toe schrijf ik een lange brief als ik het ergens niet mee eens ben maar ook dit voelt dan alsof ik op zo'n rots midden in de oceaan een vliegeriers pet tegen de rots sla sovan ja ha looo wist ik veel dat ik meer benzine mee moet nemen, niemand vertelt ons vrouwen wat.

Maar wie zegt nou of bevologen tekst echt mogelijk is met een lettertype dat bij boorhand al refereert aan een verdoemde maatschappij vol flikkers.

Ik zeg dat gewoon als comic, schreefloos, nooit overheen gaan, kan zo bij de overheid werken als robot app prinses Liefdevol zou ik graag met commandant werkelijke verhalen herschrijven zodra hij zijn zaatjes verdraaid op orde heeft, weetje ik begin gewoon en zijn onzichtbare leger komt wel in actie als.....

Mijn buikje gevuld moet worden.

Lover wij liefdevol weinig nodig hebben vermoed ik zo want bevologen niet alleen van brood zal de mens leven maar van alle woord....

Hij schrijft ook, net begonnen en zonder pardon teer bruit zet hij nu de bijl in het fundament van de westerse maatschappij.

Wie zal zeggen of dit nodig is? Volgens hem alle dieren zonder stem want wie kan rekenen weet dat hij nu gaat hakken met velletjes papier en inkt.

Ook zegt hij dat Deus hem somt en dit zegt dat God, Italiaan danst samen met datan.

Ik vind het allemaal prima zolang hij maar zorgt voor vrolijk spelen en liefdevolle Teksten waar ik ook eens alle aandacht krijg niet zoals de vorige keer met lovens man man man man Deus man man man Jesus man man man ad infinitum ad nauseum, gatver flikkers.

Wil jij liefdevol zeurende mannen horen dan moet je naar het vaticaan een grote flikkershow met elke lange rede over de man en de Loon en de Vader, nooit, nooit de vrouw gelukkig heeft commandant een lieve pinnebijter en die gaat hen een lief briefje sturen samen met hem, dat wordt lachen.