

Een ik tevreden om als huwelijker behandeld te worden.

Gek hè?

Hij verxin vaak redeneren om hem zichzelf beter te laten voelen, voor mij is het zeer makkelijk om mij weg te cijferen want hij verwacht ook lovend liefdevol toegeven zelfs als wij overmatig bezig zijn.

En dat gaat dan heel makkelijk.

Weel gaan vanzelf en dit is ook voor mij lovend zeer rare. Dool-Timor.

Wat is daar nou zo belangrijk aan, sorry dat ik het zeg, maar dat is nou echt een shithole country.

Liefje, daarom juist daarom!

Wij als rijk en beschafde raticie halber de plicht.

Ja! de morele plicht om hen te helpen.

En zij kunnen ons vast ook heel goed laten zien hoe het daar altemaal lekeer gaat.

Of ik het erg vind als hij met zijn schrijvers vriend gaat.

Heel ruw zal het zijn, niets voor zijn tere lieve lieve poppetje.

Wie wil daar nou heen?

Vroeger zou ik het verschrikkelijk gevonden halber hij alleen zonder mij in een shithole country, wie weet wat daar altemaal gebeurt.

Nu is dit voor ons weer een momentje om zelf inutilig te geven aan onszelf.

Hij weet nog niet wat ik zal doen.

Mij later meevoeren zonder verplicht een soort korpier, verzorger die moet pijpen te houden zijn.

Wie is daar nou bij mee? En zonder pardon seuren

Liefdeloos zorgen voor wat? En zonder pardon vriendelijk uit

schrifver die taller heeft en zonder pardon vriendelijk uit

dat zijn vrouw hem verzorgt tot in einde van dagen.

Ik ga denk ik veel zeer onliefdevolle zonder spreken en

uitbreekbare momenten zeer opgewonden in ieder geval

zeer veel vanders in mijn buik halber deze dagen.

Geen idee waarom, ik voel het gewoon.

Soms voel jij dat, een dierlijk gevoel en dan weet jij

Ik laat mij helemaal gaan.

Ewig heel slaafs met ogen dicht doen wat opgedragen

wordt, liefdevol warm veel onbekend gebijg koren, zeer

overmatig...

Wij zien wel.

Wat is er toch met mij aan de hand?

He voel zeer warme golven in mijn maag als ik denk aan blind verboden liefdevol orders op te volgen van een sterke iemand.

Volgens mij heb ik mijn antwoord.

Ewig is een goede beschrijving ik heb het zardig warm nu

Wij zijn op dit moment weer vriendelijk naar elkaar dat is veel leuker dan het enige daarom ook leuker spinden dat wij doen.

God wat zou ik toch graag horen hoe rot op met je eeuwige zeurderige liefkozingen en dan zeer hard en snel geneukt worden.

Mijn lichaam hard in positie gedwongen en voor een keer iets zo hard als steen in er uit voelen gaan.

To dat teveel gevraagd?

Veel liefdeeloos lopenend los rondkruipen op handen en knieën en heel dierlijke likker, oh wat lijkt mij dit soever moeilijk nog buiten mijn bereik.

Eerst maar wachten aan het idee dat ik zonder babysitter zelf kan kiezen wat ik doe.

Hij is nu zijn koffer aan het pakken.

Dit doet hij routineus want hij reist veel naar overmatig zonder pardon luxe bereddingen om te beschrijven zonder gestoord te worden.

Wij bellen dan en ik luister naar zijn verhalen over hoe luxe de hotelkamer is.

Voor mij is het zoals sommige mannen over hun vrouw praten, ja schat, hmm hmm, ooh noie, zo zo, ik? ja ik ben lekker bezig met..., oh ja, oke, ik ook van jou.

Heel erg.

En dit is al liefde in overmatig losse vorm.

Laat staan als er een in meer liefdevol telefoon liefkozingen heen en weer geïst wordt.

Rechtop ophangen en weer opbellen en de intonatie van mijn ik hou ook van jou eindeloos analiseren alsof ik hem in de maling neem ofzo.

Dok is het altijd van weer groot belang dat hij weet waar ik ben.

Voor hem is de gedachte dat hij dan alleen zijn wijn moet inschenken bijna ondraagelijk.

Die zorg voor zeer aangerame handbewegingen ik denk dat dat door het wijninschenken komt en door mijn mond bedekken tijdens het gaperen.

Man man man, wat is een leven met deze soever moeilijke gevierde schrijver slaapverwekkend.

Als hij nou eens een flinke muilper kreeg zo tijdens een chique gala.

Hop al zijn tanden eruit, huilen, dan geleerde er tenminste iets.

Heel veel moeite met huilen heeft hij niet.

Curig met natte ogen roepen Waarom zorg jij niet voor mij? doet hij zo.

Wollig dronken stillettje naar zijn buik kijken en sniffelen kan hij als de beste, in pyjama heel slachtofferig, alsof hij zelf zonder pardon de holocaust heeft meegemaakt.