

Als of zij een huiskind was, zo voelde zij zich.

Zonder pardon zei hij zij zal thuis blijven en mij tevrede houden terwijl ik schrijf.

Ruzie was onmogelijk want zelf heel zorgzaam konderden boeken schrijven kon zij niet en dat argument beëindigde altijd elk bezwaar.

Hoe klein ook, niet de juiste toets, zou mij niet gebeuren.

Heel klein voel ik mij dan en niet gerespecteerd als volwaardig persoon liet zij vaak weten en hij lachte met een blik zovan kijk haar nou eens dom zijn.

Dit was vaak reden voor haar om even een tijdje wat alleen te doen.

Geen zorgen over hem, want hij zat lopende land teksten te schrijven voor een zeer hoog aangeschreven krant.

Man o man, had zij hem moeten horen toen hij dit bijbaantje klapte in zijn schoot geworpen kreeg.

Mensen in Nederland zullen hoog lezen en slimmer worden van mijn dagelijkse gedachten.

Wie zeer dandachtig mijn zinnen leest zal 12 punten omhoog schieten, lachte hij met los dreigend liefje jij bent het met mij eens?

Ik herinnerde de vorige ruzie van ons nog wel en zei dat niets voortkomt.

Het waaid gelukkig over.

Lief mee hè?

Vroeg hij aan mij na de opening van de nieuwe bibliotheek.

Ja hoor, heel lovend zag het er allemaal uit en zij zag er ook imposant uit zeer los en gemakkelijk.

Dit gaandeweg vlijen hoort er nou eenmaal bij.

Het niet constant bevestigen van hem zorgt snel voor een zeer gespannen vertel eens wat bedoelde zij daarmee.

Voor nu was de verhouding weer even wat hij in gedachte had, ik thuis wijn invchenken en liefdevol door de krie- en als hij daar behoefte aan heeft.

Op deze wesenloze manier zag hij vroeger hoe zeer wesenloos schrijvers hovelijk gedrag voor elkaar kreeg

en dit felle het komt mij toe zorgt voor zeer dwangmatig liefdevol lezen over historische verslaglegging van dwangmatig hovelijk gedrag.

Wie zo zonder zelfkritiek en gezond verstand leest zal zeer liefdevol kennis maken met de muur van de bodem.

Dit zegt mijn lieve vriend bij wie ik mijn hart lucht.

Hij weet niet dat ik hem zie.

En mijn vriend feert zeer veel en loopt gewoon onsuccesvol wat aan te klooven.

Geen idee wat hij doet, heel los stept hij de raarste dingen

en hij scheldt iedereen uit voor flikker.

Ik moet altijd heel hard om hem lachen.

Ook zegt hij dat mijn mian zeer lovend hoffelijk over-
komt maar dat hij een flikker herkent als hij er een ziet.

It takes one to know one zegt hij dan.

Dan lacht hij heel hard.

Of dit betekent dat hij zelf homo is weet ik niet.

Heel vrouwelijk doet hij niet en hij zorgt voor veel opwin-
ding bij vrouwen.

Waarom hij geen vriendin heeft snap ik wel. Hij loopt
te koop met waarheid en dit is als rendkopen met een
scherp zwaard.

Zie je wel en zorgt voor lovend sta ik wel starte in mijn
schoenen.

Voor hem is waarheid leuk.

Wie zich helemaal blauw ergert aan hem is mijn vrou-
din. zij zorgt voor kinderen en hij heeft hen, toen wij
ze toevallig tegenkwamen, verteld dat ze rustig kan vragen,
"wat bedoel je daarmee?" aan volwassenen.

Zij komt nu nergens meer mee weg.

Wat mijn man liever heeft is liefde op liever niet vaak
uitgebreide manier.

Dit lost niks op zegt hij dan alsof liefde bedrijven met
met mij, zijn vrouw, een vergelijking is die te moeilijk
is.

Daar zorg ik wel voor mijn kant van de vergelijking,
aan zijn kant moeten misschien nog wat haakjes
weggewerkt worden.

Wat zou ik blij zijn als het een keer niet zo snel en ge-
haart voorbij zou zijn, of ope niet zo zacht.

Zo is er vaak geen land mee te berseiden.

Wij laten het gewoon maar achterwege meestal.

Ik liefkoo's hem dan en hij aait mij dan over mijn haar
probeer er wat beweging in te krijgen maar hij zegt dan
schatje nu even niet ik zal lovend fel schrijven dat
Ik zeer aandachtig werk verricht in oor-timor.

Wat denkt jij?

Ik dacht toen ik wil nu huilen als een wolf terwijl
mijn onderbuik niet ophoud met schreeken terwijl jij, iemand
mij met een zeer opgewonden liefkorende hand liefdevol
warm bewredigt.

En een keer stonder een heel moeilijk verhaal over hoe
Ik liefdevol voor hem moet zijn.

Zij zoekt zonder pardon films uit die ik moet kijken en
voor hem lost dat tenminste iets op.

Waarom blijf jij dan bij hem? vraagt mijn vriend.

Omdat ik zelf ook liever lui dan moe ben en op een manier

Ben ik tevrede om als huurslijer behandeld te worden.
Gek hè?